

Vraag het aan Morya



Verzorg jezelf

“Wanneer je in een zwakke periode bent, dan moet je niet heldhaftig zijn, dan moet je je verzorgen of laten verzorgen en weten dat dat normaal is, en dat recht heb je ook.

Weet dus in welke positie je staat ten opzichte van de werkelijkheid waarin je leeft en zorg dat je dat kan inschatten, dat is ook je wijsheid. Wanneer je wijs bent, zal je zien op welke punten je tekortschiet en wat je daaruit kan leren.

Er zullen altijd onevenwichtige toestanden zijn op deze aarde die mede te maken hebben met het leven van deze aarde. Want die hele aarde zit in een ontwikkeling en ook je eigen leven zit daarin verwickeld. Neem dan ook niet alle verantwoordelijkheid op je schouders voor de dingen die in onevenwichtigheid staan.

En ook de onevenwichtigheid van je medemens gebeurt mede door het gebrek aan evenwicht op de wereld, en daar kan je dus ook begrip voor hebben.”

A handwritten signature in dark red ink, appearing to read 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 14: ‘Jezelf zijn ondanks onevenwichtigheid’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 30

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


